

# Uitnodiging businessavond samen met Business Club Bennekom



Op maandagavond **7 maart 2016** gaan wij op bezoek bij de leden van de Business Club Bennekom Footvalley. Deze avond zal in het teken staan van elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Dat doen we bij Muziekvereniging OBK aan de Kierkamperweg 36, 6721 Bennekom in Bennekom. Naast de mogelijkheid om met andere ondernemers te netwerken, hebben zij Arjan Erkel bereid gevonden om zijn verhaal aan ons te komen vertellen. Erkel is samen met onder andere Yolenthe Sneijder Cabau mede-oprichter en ambassadeur van de stichting Free a Girl. Uiteraard kunt u rekenen op een heerlijk gevarieerd dinerbuffet. Parkeren is mogelijk bij het Muziekcentrum van OBK Bennekom of anders op de naastgelegen parkeerplaatsen van DVO en VV Bennekom. Inloop vanaf 17.30, aanvang: 18.00 uur

Aan/afmelden via bijgevoegd formulier of via onze website:  
[www.ondernemerskringmiddengelderland.nl](http://www.ondernemerskringmiddengelderland.nl)



Activiteitencommissie: John van Haren,  
Franck Campman, Egbert Sloet van Oldruitenborgh.

## Arjan Erkel

*Arjan Erkel studeerde in 1997 af als culturele antropoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens zijn studie vertrok hij voor zijn afstudeeropdracht in 1994 voor het eerst met Artsen zonder Grenzen naar het veld.*

*In Uganda bestudeerde hij het ontstaan van een nieuwe gemeenschap in een vluchtelingenkamp in Noord-Uganda waar zo'n 70.000 Sudanese naartoe gevlucht waren. Na deze eerste ervaring was hij meteen verkocht. De afwisseling van het leven in een andere cultuur, het ondersteunen van mensen in een voor hun zeer zware periode en het ontmoeten van internationale collega's maakte dat hij graag nog eens voor Artsen zonder Grenzen uitgezonden wilde worden.*



*Met veel plezier heeft Arjan Erkel sinds 1996 diverse lange en korte perioden gewerkt in Kenia, Sierra Leone, Tajikistan, Uzbekistan en Rusland. Op 12 augustus 2002 werd Arjan Erkel ontvoerd door vier gewapende mannen. Dit gebeurde in Machatsjkala, de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Dagestan waar hij sinds april 2002 als country manager werkte. 607 dagen zat hij onder meer opgesloten in donkere kelders en zwaar bewapende slaapkamers. Meerdere malen vreesde hij voor zijn leven, werd mentaal heen en weer gegooid tussen hoop en wanhoop en voelde zijn einde naderen tijdens nachtelijke ritten in de kofferbak van een auto op weg naar nieuwe onzekerheid. Gelukkig wist hij zich staande te houden door middel van acceptatie, vermannen, contact maken met zijn bewakers en het initiatief nemen om zijn eigen situatie te verbeteren.*

*11 april 2004 kwam Arjan Erkel geheel onverwacht vrij. Al snel werd hem gevraagd een boek te schrijven (Ontvoerd) over zijn ervaringen en ook werd hij benaderd om lezingen te gaan geven*

Muziekvereniging OBK aan de Kierkamperweg 36, 6721 Bennekom

**Volgende activiteit: maandag 11 april ledenvergadering**